

[Terug naar Bijbel index](#) [Terug naar Boek index](#)

Psalmen 12

- 1 "Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Scheminith. "
- 2 "Behoud, o HEERE; want de goedertierene ontbreekt, want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen. "
- 3 "Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart. "
- 4 "De HEERE snijde af alle vleiende lippen, de grootsprekende tong. "
- 5 Die daar zeggen: Wij zullen de overhand hebben met onze tong; onze lippen zijn onze! Wie is heer over ons?
- 6 "Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der noodduftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast. "
- 7 "De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. "
- 8 "Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid. De goddelozen draven rondom, wanneer de snoodsten van des mensenkinderen verhoogd worden. "

[vorig hoofdstuk](#) [volgend hoofdstuk](#) [Terug naar Bijbel index](#)

From:

<https://bijbelwiki.famvisser.net/> - **Bijbel Wiki**

Permanent link:

<https://bijbelwiki.famvisser.net/doku.php?id=bijbels:sv:tekst:psalmen12>

Last update: **2025/10/03 11:47**

