

De Vijf Wijze en Vijf Dwaze Maagden

Mattheus 25:1-13

- 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet.
- 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.
- 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie;
- 4 Doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.
- 5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.
- 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!
- 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.
- 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.
- 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.
- 10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.
- 11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open!
- 12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.
- 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

De Wijze

De wijzen zijn zij die horen en gehoorzamen (gehoorzaamheid)

Psalm 19:8

De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

Mattheus 7:24

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

De Dwaze

De dwazen zijn zij die ongehoorzaam zijn (ongehoorzaamheid)

Spreuken 1:7

De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

Spreuken 10:8

Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

Mattheus 7:26

En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.

De Lamp

De lamp is een Mitzvah, gebod, verordening, voorschrift, een verbinding/connectie met God

Spreuken 6:23

Want het gebod ([H4687 Mitz·vah](#)) is een lamp ([H5216 ner](#)) en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven,

Het Licht

Het licht is de Torah, Zijn onderwijzingen, de geboden, de Mitzvot (meervoud van Mitzvah)

Spreuken 6:23

Want het gebod is een lamp en de onderwijzing ([H8451 To·rah](#)) een licht ([H216 or](#)), de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven,

De Olie

De olie is het verlangen gehoorzaam te zijn

[Leviticus 24:2](#) Gebied de Israëlieten, dat zij tot u brengen zuivere olie ([H8081 She·men](#)), uit gestoten olijven ([H2132 Za·yit](#)), [voor de kandelaar], om voortdurend een lamp te laten branden.

De wijze maagden

1. De olie komt van gedrukte olijven (vrucht)
2. De olie gaat in de lamp (het gebod, onderwijzing)
3. Het licht (de Torah van God) gaat uit van de drager

Psalm 119:105

Uw **Woord** is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Vrucht is het begrijpen van het woord van God zoals aangetoond in de resultaten van een leven dat het Woord van God nauwkeurig heeft begrepen en toegepast.

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Mattheus 12:33

Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.

De boom is de persoon, de vrucht is het resultaat van het juist toepassen van het Woord van God

Romeinen 11:24

Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt,

De olie komt als de vrucht gedrukt, of verdrukt wordt.

Markus 13:13 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Romeinen 5:3-4

En niet alleen [hierin], maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, 4 En de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop;

2Corinthe 1:5

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.

Jakobus 1:3, 12

Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

2 Petrus 1:5-7

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, 6 Door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, 7 Door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde [jegens] [allen].

Openbaring 1:9

Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus.

Leviticus 24:2

Gebied de Israëlieten, dat zij tot u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor de kandelaar, om voortdurend een lamp te laten branden.

olie = verlangen te gehoorzamen

olijf = verdrukking

lamp = gebod

licht = Torah

Wij zijn gerelateerd aan de olijven

Romeinen 11:17

Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen,

Samenvatting

Mattheus 25:1-13 de gelijkenis

- De wijzen zijn degenen die gehoorzamen
- De dwazen zijn degenen die niet gehoorzamen
- De lamp is het gebod, onderwijzing
- Het licht is de Torah, onderwijzing van God

- De olie is het verlangen om Gods Torah, onderwijzingen, te gehoorzamen (onder druk)

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die **de geboden** namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet.

2 En vijf van haar waren **on gehoorzaam** en vijf waren **gehoorzaam**.

3 Want de **on gehoorzamen** namen **de geboden** mede, maar **niet het verlangen** hadden ze te **gehoorzamen**;

4 Doch de **gehoorzamen** namen **de geboden** in haar kruiken, en **het verlangen** ze te **gehoorzamen**.

5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.

6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!

7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar **de geboden** in orde.

8 En de **on gehoorzamen** zeiden tot de **gehoorzamen**: Geeft ons van uw **verlangen te gehoorzamen**, want onze **geboden** gaan uit.

9 Maar de **gehoorzamen** antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.

10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.

11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open!

12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.

13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Het kopen van Olie

[Spreekwoorden 23:23](#)

Koop waarheid en verkoop ze niet, wijsheid en vermaning en verstand.

Waarom 10 maagden

Yeshua kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls

[Mattheus 15:24](#)

Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.

- Judah en Benjamin = 2 stammenrijk, ook wel (de) Joden genoemd
- Huis Israëls, = de andere 10 stammen, ook wel Efraïm genoemd

De splitsing

[1 koningen 11:31-33](#)

Hij zeide tot Jerobeam: Neem voor u tien stukken, want zo zegt de Here, de God van Israel: zie, Ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren, en Ik geef u de tien stammen, 32 (Maar een stam zal voor hem zijn, ter wille van mijn knecht David en van Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israel verkoren heb), 33 omdat hij (Salomo) Mij heeft verlaten, en zich neergebogen heeft voor Astarte, de godin der Sidoniërs, voor Kemos, de god van Moab, en voor Milkom, de god der Ammonieten, en niet in mijn wegen gewandeld heeft en niet gedaan heeft wat recht is in mijn ogen; mijn inzettingen en mijn verordeningen, zoals zijn vader David.

Israël gescheiden van God

Jeremia 3:8

Maar Ik zag, toen Ik Afkerigheid, Israël, ter oorzaak van haar echtbreuk, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken, maar heenging en eveneens ontucht pleegde;

Het nieuwe verbond met het huis Israël

Jeremia 31:33

Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Allen vielen in slaap maar zijn nu wakker aan het worden. Wie behoren tot de 10 stammen, verspreid over de gehele aarde?

Zijn zij/wij dat die terugkeren naar hun Hebreeuwse wortels?

Bijbelteksten komen uit de NBG 1951.

From:

<https://bijbelwiki.famvisser.net/> - **Bijbel Wiki**

Permanent link:

https://bijbelwiki.famvisser.net/doku.php?id=studies:stu_maagden-5-5

Last update: **2020/12/07 16:37**

