

Opstanding

Feiten

- Het was op de eerste dag van de week ⇒ zondag
1. [Mattheus 28:1](#) Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
 2. [Markus 16:1](#) En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria [de] [moeder] van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. 2 En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging.
 3. [Lukas 24:1](#) Maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf.
 4. [Johannes 20:1](#) En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen.

voetnoot; ze kochten na de shabbat specerijen, dat houdt in dat de shabbat bij de avond eindigt en er dus nog tijd voor de nacht was dat ze wat konden kopen.

- Yeshua zo op de derde dag opstaan
1. [Matteüs 16:21](#) Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden.
 2. [Matteüs 17:23](#) En zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden.
 3. [Matteüs 20:19](#) En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden.
 4. [Mattheus 27:62](#) De volgende dag, dat is na de Voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeën gezamenlijk tot Pilatus, 63 En zij zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen word Ik opgewekt. 64 Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag; anders konden zijn discipelen Hem komen stelen, en tot het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden, en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste.
 5. [Lukas 24:7](#) Zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan.
 6. [1 Korinthiers 15:3](#) Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 En Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,

Naar de Schriften:

1. [Genesis 20:4](#) Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. 5 En Abraham zeide tot zijn knechten: Blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heengaan; wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren.
2. [Hosea 6:2](#) Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. (Dit wordt vaak gezien als een profetische verwijzing naar de opstanding van Jezus.)
3. [Jona 1:17](#) En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. (Jezus vergelijkt zijn eigen dood en opstanding met Jona in de vis. Zie [Matteüs 12:40](#).)

- De begrafenis

1. [Deuteronomium 21:22](#) Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, 23 Dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven, want een gehangene is door God vervloekt en gij zult het land dat de Here, uw God, u als erfdeel geven zal niet verontreinigen.
2. [Mattheus 27:58](#) Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. 59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60 En hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen. 61 En daar waren Maria van Magdala en de andere Maria, gezeten tegenover het graf. 62 De volgende dag, dat is na de Voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeën gezamenlijk tot Pilatus,
3. [Markus 15:42](#) En toen het reeds avond geworden was, kwam omdat het Voorbereiding, dat is de voorsabbat, was, 43 Jozef van Arimatea, een aanzienlijk lid van de Raad, die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte; en hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. 44 En het bevreesde Pilatus, dat Hij reeds gestorven zou zijn, en hij ontbood de hoofdman en vroeg hem, of Hij reeds lang gestorven was. 45 En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. 46 En deze kocht linnen en legde Hem in een graf, dat in een rots uitgehouden was, en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf.
4. [Lukas 23:52](#) Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. 53 En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het in linnen en legde Hem in een rotsgraf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 54 En het was de dag der voorbereiding en de sabbat brak aan. 55 En de vrouwen, die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd; 56 En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod,
5. [Johannes 19:40](#) Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. 41 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet; 42 Daar dan legden zij Jezus neder wegens de Voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was.

Werner Stauder

061

Exodus 12:6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering. 7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. 8 Het vlees zullen zij **dezelfde nacht eten**; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden.

14e dag is de dag voor de volle maan

'in de avondschemering hebr. 'tussen de avonden' ⇒ namiddag

tussen de avonden is de tijd tussen het beginnen van het dalen van de zon tot hij ondergaat

Parasha "Mien HaAdam" dtc Exodus 12:7-28

Exodus 12:14 En deze dag zal u **een gedenkdag** zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de Here; in uw geslachten zult gij hem als een **altoosdurende inzetting** vieren. 15 **Zeven dagen** zult gij

ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israel worden uitgeroeid. 16 **Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst** hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. 17 Onderhoudt dan [het] [feest] [der] ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzet. 18 In de eerste [maand], op de veertiende dag der maand, des avonds, zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de eenentwintigste dag der maand, des avonds. 19 Zeven dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden, want ieder, die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van Israel worden uitgeroeid, hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land geboren is.

Als er in G'ds Woord staat, dat de Sederavond ofwel het Avondmaal op de 14e Nisan (toen op een woensdagavond) en daarna het zeven dagen durende feest der ongezuurde broden inclusief Yom haBikurim [de Dag de Eerstelingen], waarop de opstanding van Yeshua heeft plaatsgevonden, op de dag na de eerste Shabat gevierd moet worden, waarom doet men dat dan niet?

Het blijft helaas een feit, dat het "Laatste Avondmaal" door de christenen op de "Witte Donderdag" wordt herdacht, terwijl de Sederavond op woensdagavond werd gehouden en het sterven van Yeshua op de "Goede Vrijdag", terwijl dit op donderdagnamiddag heeft plaatsgevonden. Zijn opstanding uit het graf viert de Kerk reeds vanaf de derde eeuw niet op de eerste zondag die in de week van de ongezuurde broden valt, maar op de heidense feestdag ter ere van de lentegodin Astartes ofwel Ishtar. De Engelse naam 'Easter' voor Pasen berust dus op de naam 'Ishtar'. De Germaanse naam voor deze godin der vruchtbaarheid is 'Ostara', vandaar dat Pasen in het Duits 'Ostern' heet. Interessant detail is overigens, dat Ishtar tevens de godin van de prostitutie was...

Het jaar 5759, waarin ik deze bijbelstudie schreef, was echter buitengewoon fascinerend, omdat het één van de jaren was, dat de periode waarin Yeshua zich heeft geofferd, gelijk liep met de Romeinse kalender en we derhalve al de gebeurtenissen van toen dag voor dag en uur voor uur konden reconstrueren (zie bijliggend schema). Deze reconstructie geeft ons de mogelijkheid om allerlei vragen te beantwoorden, die door de eeuwenlange kerktraditie zijn ontstaan.

14 Aviv 5759 was woensdag 31 Maart 1999

Een vraag die velen bezighoudt is hoe het zit met de Goede Vrijdag als sterfdag van Yeshua. Een eenvoudig rekensommetje geeft aan dat het niet kàn kloppen. Volgens alle vier evangeliën is Yeshua ten derden dage opgestaan uit de dood. Als Hij op vrijdag gestorven zou zijn om drie uur in de namiddag, dan zou Hij maar twee nachten en slechts één hele dag in het graf hebben gelegen, want op vrijdagavond begint de nieuwe dag reeds om zes uur volgens de Joodse tijdrekening. De opstanding op zondagochtend zou dan logischerwijze ten tweeden dage plaats hebben gevonden, wat echter duidelijk in strijd is met zowel de evangeliën alsook met de profetieën. Het is zo overduidelijk dat dit niet kan, en toch week de Kerk in vrijwel al haar denominaties van katholiek via protestants naar evangelisch toe geen duimbreed af van het dogma van de Goede Vrijdag! Hoe kan dat nou? Kunnen ze allemaal niet tot drie tellen? Men beroept zich op het feit, dat op dezelfde avond na het sterven van Yeshua de Shabat zou beginnen en men weet (of denkt te weten), dat elke Shabat op vrijdagavond begint. Dus gaat men er automatisch van uit, dat de kruisiging ook op een vrijdagdag gebeurd moet zijn. En zo is de dwaalleer van de Goede Vrijdag de wereld in gekomen. Het getuigt ten overvloede van het gebrek aan kennis van de door Yeshua zelf gepraktiseerde Joodse rituelen en gebruiken. De evangelist Yochanan [Johannes] maakt immers niet voor niets melding van het feit dat de op de kruisiging van Yeshua volgende Shabat groot was:

Johannes 19:31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

Wat wordt er in de hebreïsche tekst, Shabbat Shabat, over het hoogste? Over welke dag hebben wij het eigenlijk? Yeshua is gearresteerd na de sedermaaltijd en is gestorven op 14 Nisan, tijdens Pesach. De dag, die drie dagen later zou beginnen, is dus de 15 Nisan. Het slaat op de ongezuurde broden. Het Matzot, en tevens de eerste van de zeven dagen durende feest. Destijds werden Pesach en de Gewone Shabat nog door de meeste Joden met uitzondering van de Farizeeën en de Sadduceeën als twee afzonderlijke feesten gezien, voor het Pesach wordt er niet gezegd dat het een Shabat is. Hier wordt duidelijk gezegd dat Pesach een van de belangrijkste dagen van het feest der ongezuurde broden is. De Farizeeën en de Sadduceeën die de wetten van de Levieten en de wetten van de Farizeeën gebruikten, zagen de Shabat als een gewone Shabat. De Farizeeën zagen de Shabat als een gewone Shabat, maar de Sadduceeën zagen de Shabat als een gewone Shabat. Hier wordt duidelijk gezegd dat Pesach een van de belangrijkste dagen van het feest der ongezuurde broden is. De Farizeeën en de Sadduceeën die de wetten van de Levieten en de wetten van de Farizeeën gebruikten, zagen de Shabat als een gewone Shabat. De Farizeeën zagen de Shabat als een gewone Shabat, maar de Sadduceeën zagen de Shabat als een gewone Shabat. Hier wordt duidelijk gezegd dat Pesach een van de belangrijkste dagen van het feest der ongezuurde broden is.

"Aan de vooravond van Pesach is Yeshua naar Jeruzalem gekomen, de Nazarene broeders van de Babyloniërs, zeven dagen. Het gaat over het Sabbat (Lev. 23:4-7). De Farizeeën, die de heilige Israëlietische tradities zo sterk beïnvloedde, zagen de Pesach Seder een voorwaarde zien voor de Yeshua en het gewone volk, gedurende de kruisiging die in een aparte bijbelstudie zal behandelen. Maar ja, het karakter van deze studie leverde een vermelding voldoende bewijs dat de kruisiging nooit op vrijdagmiddag had kunnen plaats vinden.

Leviticus 23:6 En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Here, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. 7 Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. 8 Gij zult de Here een vuuroffer brengen gedurende zeven dagen; op de zevende dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.

From: <https://bijbelwiki.famvisser.net> **Bijbel Wiki**

Permanent link:
https://bijbelwiki.famvisser.net/doku.php?id=studies:stu_opstanding&rev=1740839977

Last update: **2025/03/01 15:39**

